

Frankrijk dag 6 en 7

Vrijdagmorgen stond de hele groep om 9 uur klaar om te vertrekken naar Amiens. Om 8 uur had een deel van de leerlingen de Sloveense leerlingen uitgezwaaid, zij gingen met de bus op weg naar het vliegveld. De nodige traantjes zijn gelaten, het was toch een hechte groep geworden. Maar de knop ging al snel om, want we gingen immers een prachtige basiliek bezoeken!



Twee gidsen stonden ons op te wachten in Amiens, de groep werd dan ook in tweeën gesplitst. Een rondleiding door de basiliek volgde, met allerlei verhalen en wetenswaardigheden.





Na de rondleiding binnen trotseerde de groep de straffe, kille wind buiten om te genieten van de sfeer van de stad Amiens. Een heerlijke stad om rond te lopen, ook een echte studentenstad. Verschillende leerlingen gaven ana de stad graag nog eens op ene warme zomerdag te willen bezoeken!



Rond half twee vertrok de bus weer richting Saint Quentin. Daar wachtte namelijk nog een ontmoeting met oud-minister Xavier Bertrand. Hij is kort geleden verkozen tot president van de regio en de Franse leerlingen hadden een interview met hem voorbereid. Er was veel pers aanwezig, de Nederlandse leerlingen waren een beetje overdonderd door het hele spektakel. Maar desondanks deed Iwan Bijkerk nog een duit in het zakje door ook een paar vragen te stellen.



Op zaterdagmorgen verzamelde de groep op het station van Saint Quentin. Er werden wederom wat traantjes gelaten bij het afscheid en een paar Franse leerlingen renden zelfs nog mee met de trein toen deze vertrok. Na een overstap op Paris Gare du Nord en op Schiphol, kwamen we om tien voor half vier weer aan in Steenwijk. Een enkele spandoek, ouders, broertjes, zusjes en zelfs de honden kwamen eraan te pas bij het welkomstcomité. Iedereen was stiekem toch wel weer blij om thuis te zijn. Maar we kunnen niet wachten tot we de Fransen mogen ontvangen in april!