

Verslag uitwisseling Italië

Zondag 15 april

De dag begon vroeg. Om 5:00 uur moesten we verzamelen achter het station. Om 5:15 uur vertrok de bus met de vermoeide leerlingen, desondanks zat de sfeer er goed in. De reis verliep zonder enige problemen en binnen no-time waren we alweer op Schiphol. Toen volgde een vlucht van ongeveer anderhalf uur richting Venetië. Na een soepele landing stonden de leerlingen met smacht te wachten op hun koffers om zo snel mogelijk de reis te vervolgen met de bus naar Padua.

De busreis was heel anders dan in Nederland, omdat de Italianen een iets andere, gevaarlijker, manier van rijden hebben. Omstreeks 12:00 uur arriveerden we bij de groep wachtende Italiaanse studenten. Toen gingen de meeste leerlingen eerst richting het verblijf bij het gastgezin en zijn later in de middag weer teruggekeerd in het centrum van de stad, waar het erg lekker weer was. Aan het eind van de dag zijn de leerlingen vroeg gaan slapen, want maandag volgt weer een lange dag op school.

Door Erik Oosterhuis en Wilco Evenhuis



Maandag 16 april

De dag begon vroeg, we moesten om half 9 op de school zijn. Eenmaal aangekomen begonnen we met een welkomstpresentatie van de Italianen en een korte rondleiding in en rond de school. Daarna zijn we begonnen met twee workshops. Om 12:15 uur hadden we een uur pauze een hebben we in de stad een lekkere hamburger gegeten. Na de pauze zijn we weer verder gegaan met het project. Om half 4 was de schooldag voorbij en zijn we met een groot aantal naar Orto botanico geweest. Dit is een oude stadstuin waar ze onderzoek deden naar medicijnen met behulp van planten. Daarna hebben we nog even in de stad rondgelopen en gezellig wat gedronken op een terrasje. Na wat gedronken te hebben ging iedereen naar het huis van z'n gastgezin en hebben sommige nog een film gekeken in de avond.



Dinsdag 17 april

De dag begon vroeg, we moesten om kwart over acht op school zijn. We gingen meteen aan de slag met de opdracht. Na een korte pauze gingen we verder met de opdracht voor nog één uur. Daarna gingen wij met de bus naar Monticelli. Aldaar trotseerden wij de bergen voor een mooie tocht. Toen we klaar waren aten we ijs en keerden terug naar Padova. Daar aangekomen gingen we direct door naar Villa Pisani. De reis erheen verliep langzaam, via een dampende bus en tram. Toen we aankwamen bij de villa gingen we het labrynt in. Deze was erg lastig, en Simone verdwaalde. Het labrynt kwam uit bij een mooie met standbeeld uitgeruste toren. We liepen nog even door de tuin en keerden weer terug naar Padova.

Door Jesse Pos en Sander

