

TERE EESTI  
(Hallo Estland),

Horen we nog wat van jullie? Bij deze, in het kort. Na een soepele reisdag afgelopen zondag, volgden twee dagen van hard werken. In alle opzichten. Er moet in teamverband een leuk product tot stand komen: een verrassende Citytour door Tallinn. En de voertaal is voortdurend Engels, Nederlands praten is eigenlijk 'verboden'. Vermoeiend, dat is het zeker. Maar ook leerzaam en leuk, zeker de uurtjes buiten de schoolwerkzaamheden om.

Hoe gaat het eraan toe in een Ests gezin? Je slaapt er, je eet mee, alles is nieuw. Kleine twist: is het wel Ests? Want we logeren bij de Russische minderheid in Estland en zij hebben weer hun eigen taal en cultuur. Zelfs de school is Russisch, dat is zeker te merken in de kantine. Aan het eten natuurlijk, maar ook aan 'het regime' dat er heerst.

We zijn halverwege, het schoolwerk is grotendeels achter de rug. Woensdagavond naar 'Het Zwanenmeer' van Tsjajkovski in het Ravhusoper Estonian. Donderdag met de boot naar Helsinki . . . De trip naar Estland is nu al top en wordt steeds beter!

TERVITADES TALLINNAST!  
(Hartelijke groet uit Tallinn!)



Middeleeuws Tallinn is sprookjesachtig



Jasper, Jelle en Daan 'verköpen' stroopwafels aan de Esten en Italianen



Lol op de ijsbaan



De Russische kantine