

Donderdag 8 februari Noorwegen

De ochtend wordt gebruikt om het project af te maken en het eindproduct te presenteren voor de hele groep. Er zijn prachtige presentaties over mooie fietstochten bij. De leerlingen hebben hard gewerkt en hun creatieve kant getoond. Het resultaat mag er dan ook zijn. Nadat iedereen heeft gepresenteerd, krijgt de groep een les scheikunde waarin de groep kijkt wie aan elkaar gerelateerd zijn qua een aantal genen zoals oogkleur, oorlellen en of je kan tongrollen. Daarna volgt uitleg over hoe het noorderlicht ontstaat.

's Middags is er een tafeltennistoernooi en er wordt flink gestreden om de eer. Madelon eindigt in de eindstrijd als derde, een hele prestatie! Na het pingpongtoernooi gaan sommigen naar het centrum van Askim om Jam en ander typisch Noors snoep te kopen. 's Avonds gaat de groep bij iemand thuis taco's eten en gezellig praten. Rond 22.00 gaat iedereen naar huis en slapen, om goed uit te rusten voor 'cross country skiing' wat voor vrijdag op de planning staat

Grappig: het Engels spreken wordt zo vanzelfsprekend, dat de Nederlandse leerlingen onderling hier onbewust mee doorgaan. Ze hebben het zelf niet in de gaten...

