

## Dinsdag en woensdag in Noorwegen

Dinsdag 6 februari vertrekt de bus om 9 uur vanaf school naar Oslo. Het is ruim een uur rijden en vooral degenen die bovenin de dubbeldekker zitten hebben een prachtig uitzicht over o.a. de Oslofjord. We hebben onder de Nederlandse leerlingen te kampen met wat kleine kwaaltjes en gelukkig zijn die met paracetamol goed op te lossen. We starten de dag in Oslo met een bezoek aan het Fram-museum, waar het eeuwenoude schip de Fram tentoongesteld is. We krijgen veel uitleg van een enthousiast vertellende gids (in het Engels) en we bezichtigen het schip ook van binnen. Ongelooflijk dat hiermee een aantal poolexpedities zijn gedaan vanaf 1893 door o.a. Fridtjof Hansen, de latere Nobelprijswinnaar.

De bus brengt ons vervolgens naar The National Gallery, waar we eveneens een Engelstalige gids toegewezen krijgen, die ons in ca. een uur een aantal highlights uit de collectie, met o.a. De Schreeuw van Edward Munch, laat zien. Hierna zijn de leerlingen vrijaf om in groepjes de binnenstad van Oslo te gaan verkennen. Uiteraard wordt er druk geshopt en gezellig gegeten. Om half vijf is iedereen keurig volgens afspraak terug bij de bus. De avond wordt in rust doorgebracht in de diverse gastgezinnen.

Woensdag moeten we flink aan de bak met werkopdrachten op school in de ochtend en dan na de lunch een bezoek aan de burgemeester. Met de leuke groep die we bij ons hebben gaat het vast weer een geslaagde dag worden!

Woensdag 7 februari moesten we om 8.20 uur op school zijn, net als thuis op onze éigen' RSG om aan het project " Highlight your surroundings" te werken. Na een korte introductie in het auditorium gaan de groepen op zoek naar een rustig plekje om aan het werk te gaan. Er zijn grote tafels met banken in de hallen, mooie werkruimtes met glazen wanden en enkele klaslokalen beschikbaar. De docenten lopen rond en ondersteunen. Ze zien al leuke dingen ontstaan als brochures, filmpjes en posters. Leuk om de creatieve kant van onze leerlingen te zien!

Rond half één vertrekken we te voet naar het gemeentehuis, waar de burgemeester ons ontvangt met een PowerPointpresentatie over Askim en haar nieuwste ontwikkeling. Het is wel een beetje gênant dat sommige leerlingen in slaap vallen, maar zelfs één van de buitenlandse docenten kan haar ogen niet openhouden. Na de ontvangst is iedereen vrij om de middag naar eigen wens invulling te geven. Sommigen gaan schaatsen en eerst even naar huis om zich warmer aan te kleden, anderen gaan zwemmen.