

## **Dag 1 en 2 in Noorwegen**

Op zondag 4 februari is het zover: na een flink aantal bijeenkomsten om ons goed voor te bereiden op de uitwisseling, stappen we op het vliegtuig naar Oslo. Heel erg jammer is het dat één van de leerlingen, Mauro, echt te ziek is om mee te kunnen. Dat die ellendige griep epidemie nou net hém moet hebben! Sterre bezorgt ons ook nog even zenuwslopende momenten door zich in de vertrektijd te vergissen, dus stappen we zonder haar in de trein. Gelukkig heeft ze lieve ouders die haar met de auto naar Schiphol brengen.

Na een prima verlopen reis komen we tegen de avond in Askim aan, waar de gastgezinnen al op ons wachten om onze leerlingen mee naar huis te nemen. Onze leerlingen en de Noren spreken met z'n allen bij Stella thuis af, eten pizza en hebben het gezellig. Doodmoe rolt iedereen daarna zijn bed in.

Maandag: De ochtend is gevuld met een geweldige presentatie met muziek, sketches, filmpjes etc. om kennis te maken met Noorwegen. Wat is hier geweldig veel werk van gemaakt! De Noorse leerlingen zitten in een speciale ELOS klas en hebben al een paar maanden tijdens lesuren aan het project kunnen werken.

Na een vroege lunch en een uitvoerige instructie gaan de leerlingen in gemixte groepen uiteen om aan een product te werken dat aan het eind van de week gepresenteerd moet gaan worden. De docenten coachen en springen bij waar nodig is. Om kwart over drie is de schooldag voorbij en gaat iedereen huiswaarts.

Om zes uur verzamelen de leerlingen zich bij school om de gaan sleeën in Spydeberg, niet ver van Askim, bijgestaan door enkele ouders. Ik weet van de vorige keren dat dit altijd een groot succes is.

Dinsdag gaan we naar Oslo!

~ Ria Piquer-Speet, begeleider