

Dagverslag Uitwisseling Polen – donderdag 21 december

Donderdag gingen we met z'n allen naar Auschwitz-Birkenau. We hadden ons verzameld op school om half 8 en gingen vervolgens met de bus naar Auschwitz. We hebben toen een heel indrukwekkende rondleiding gehad van een Poolse gids die Engels sprak. Ze had ons van alles verteld over hoe onder andere gevangenen daar leefden en op gruwelijke manieren vermoord werden. Wat ook heel indrukwekkend was om te zien was de poort des doods. Wij vonden het persoonlijk heel bijzonder om te zien en heel leerzaam, maar het gaf ons ook erg emotionele gevoelens. Vervolgens zijn we met ons allen terug gegaan naar Bielsko-Biala om in de school onze eigen Dumplings te maken en lekker op te smullen. Helaas vond niet iedereen ze geweldig smaken, maar we hebben wel genoten van de kookles.

Door Danee Wagteveld en Ellen Veldkamp

