

Dagverslag Uitwisseling Polen – de reis

Vrijdagochtend zijn wij rond 9:15 met de trein vertrokken naar Eindhoven. Vanuit daar zijn we gevlogen naar Katowice, waarna we vervolgens met de bus naar Bielsko-Biala zijn gereden. We kwamen aan op een busstation waar iedereen werd opgehaald door hun uitwisseling. Het weekend is doorgebracht bij de gastfamilie waar hij/zij verschillende activiteiten heeft gedaan, zoals een prima bioscoopfilmje, een trampolinepark en nog veel meer.

Joyce Vester

