

## Dagverslag uitwisseling Polen – Dinsdag 19 december

Wij zijn vandaag vroeg opgestaan om naar het mooie Kraków te gaan. Daar hebben we een rondleiding door de stad gehad met verschillende bezichtigingen. We hebben een prachtige kerk gezien, waar verschillende koningen en priesters zijn begraven, voor iedere overleden geestelijke/koning zijn er kapellen gemaakt die allemaal een andere stijl hebben, omdat het niet allemaal uit hetzelfde tijdperk kwam. Verder hebben wij het verhaal gehoord over de draak, hij werd elke dag gevoerd door iemand, maar op een dag was het eten te heet en wou hij het blussen met water de rivier, maar hij dronk zoveel dat hij ontplofte. Daarnaast hebben wij de miniatuurkerk gezien, wat te maken heeft met kerstmis. Vervolgens hebben wij het grootste plein van Polen gezien en kregen we wat vrije tijd om de stad te bezichtigen.

~ Kim Brandsma en Hein Winter

