

Polen vrijdag (door Marije Doeleman en Roos Lemmen)

Vandaag zijn we naar Krakau geweest. In de bus had iedereen de tijd om even bij te slapen. Aangekomen in Krakau zijn we wandelend naar een kasteel gegaan. Hier zijn we niet naar binnen geweest. Daarna zijn we naar een kathedraal geweest, die als bijnaam een koningskerk heeft, omdat hier een aantal koningen en een enorm lelijke koningin liggen begraven. Dit was interessant, maar duurde wel erg lang. Aan de architectuur van de tombes kon je zien in welke periode ze begraven waren.



Daarna zijn we door de stad naar een ondergronds museum gelopen. In het museum kon je naar oude fundamenteën van gebouwen en wegen kijken. De gids vertelde nog wat bij de nagebouwde gebouwen. Na het museum hebben we met zijn allen bij de Mac Donalds gegeten. Een leuke afsluiting van een leuke, gezellige maar ook drukke week.

