

Askim 2017 dag 3

Als we wakker worden ligt er een klein beetje sneeuw, een paar millimeter slechts en dat verdwijnt in de loop van de dag als....sneeuw voor de zon. Vandaag gaan we op stap, weliswaar zonder onze Noorse leerlingen, want die hebben een zgn. 'fagdag', waarop ze de hele dag met hetzelfde vak bezig zullen zijn, in dit geval wiskunde. Onze leerlingen vinden het dus helemaal niet erg dat ze daaraan niet hoeven deelnemen. Om kwart voor negen vertrekken de twee minibusjes met Nederlanders, Spanjaarden en Italianen voor een rit door de omgeving tot aan de kust aan de zuidelijkste punt van Noorwegen. Daar stappen we uit en maken een flinke wandeling door een zogenaamd 'sculpturepark' langs de kustlijn. Dit gebied bestaat uit circa driehonderd eilandjes, waarvan er maar een paar bewoond worden door in totaal ongeveer vierduizend mensen. In de zomer komen daar tienduizenden toeristen bij, maar vandaag zijn we in de wijde omtrek de enigen.



Er moet flink wat geklauterd worden en gelukkig heeft iedereen naar het advies geluisterd om vooral warme kleding en goede schoenen aan te trekken. De leerlingen klimmen zelfs naar beneden tot helemaal aan het water en maken daar prachtige foto's. We krijgen door Rolf meegebrachte koffie en wafels en dan lopen we via een andere route terug naar de busjes. We rijden in een half uurtje naar het oude centrum van Frederikstad, waar we een tijd rondwandelen en de zeer oude huizen bewonderen. Sommige stammen zelf uit de zeventiende eeuw en dat is voor houten huizen best bijzonder!



Om één uur gaat de pizzeria open en schuiven we aan lange tafels om heerlijke pizza's te eten met een groot glas frisdrank erbij. Om twee uur moeten we weer in de busjes zitten om op tijd terug te zijn bij school, want sommige leerlingen moeten daar samen met hun host om kwart over drie in de schoolbus terug naar huis zitten. Niet iedereen logeert namelijk in Askim; de school heeft een streekfunctie en de leerlingen komen soms van heinde en verre voor deze school.



Voor de avond hebben de leerlingen (nog) geen verdere plannen. Misschien zijn ze wel lekker op tijd gaan slapen, want bij sommigen begint de moeheid toe te slaan. Het was in ieder geval een zeer geslaagde dag. En woensdag belooft ook leuk te worden: een dagje Oslo!