

Askim 2017 dag 1 en 2

We vertrekken op zondagochtend om zes uur vanaf de P en R achter het station, samen met de groepen voor Portugal en Estland. De Polengroep is dan al onderweg naar vliegveld Eindhoven. Alle leerlingen zijn keurig op tijd, iedereen heeft zijn ID c.q paspoort bij zich, dus we kunnen op weg. Eenmaal op Schiphol kunnen we meteen onze bagage afgeven en door de douane, want we vliegen om vijf over tien. De begeleiders kunnen nog net een kop koffie drinken en de leerlingen gaan nog snel even shoppen, want ze moeten om half tien boarden. De vlucht gaat voorspoedig en is wel even spannend voor sommige leerlingen, die nog nooit gevlogen hebben.

Naar Askim

Op Oslo-Gardemoen worden we opgewacht door Noorse collega Jan met de minibus. Hij brengt ons naar Askim, goed een uur rijden vanaf Oslo. Daar wordt iedereen bij school opgewacht door de gastgezinnen. De leerlingen brengen daar met elkaar de avond door, De begeleiders eten in een gezellig restaurantje en gaan bijtijds slapen, de telefoon naast het bed voor je-weet-maar-nooit, maar alles gaat prima.

Kennismaking

Om 8.20 uur komen we op school bij elkaar. De Noorse leerlingen hebben een uitgebreide kennismakingspresentatie over hun land, stad en school voorbereid. Daarna volgen er introducties over de thema's toerisme en ondernemerschap en volgend de eerste instructies. Na de lunch gaan de leerlingen in groepen aan het werk en de docenten lopen rond om te ondersteunen en een handje te helpen waar nodig. Er wordt tot twee uur serieus gewerkt en de beloning daarna mag er zijn: door twee Noorse docenten gebakken traditionele wafels met bruine kaas ("brun ost"), room en jam. Heerlijk! De leerlingen, vooral de jongens, kunnen er aardig wat verstouwen!

Weinig sneeuw

Hierna gaat iedereen huiswaarts met de nodige afspraken voor een gezellige avond. Helaas moet het gebruikelijke programma aardig over de kop in verband met het gebrek aan sneeuw, wat zeer ongebruikelijk is hier, zeker voor januari. Morgen gaan de Noorse leerlingen op school aan de slag, wij hebben een excursie, o.a. naar de oude binnenstad van Frederikstad. Op het moment van schrijven is het tegen middernacht, er heeft zich niet een leerling gemeld met een probleem, dus deze 'juf', mevrouw Speet, kan lekker gaan slapen.

